



Blauwe huid

Met kunst de psychiatrie emanciperen en stigma bestrijden. De in 2014 opgerichte Stichting **Beautiful Distress** vraagt gerenommeerde kunstenaars als 'artist-in-residence' in psychiatrische ziekenhuizen de wereld van de psychiatrie te 'vertalen'.

Fotograaf **Annaleen Louwes** maakte een boek over haar verblijf in het psychiatrische ziekenhuis Kings Country Hospital in New York, waar zij drie maanden woonde en werkte. De mensen die zij als blanke vrouw fotografeerde waren zwart, arm en psychiatrisch patiënt. Ze loste het 'probleem met de kleuren' op door de foto's negatief te maken, waardoor iedereen, zwart of wit, dezelfde blauwe huid kreeg. Haar foto's zijn herkenbaar; hebben een krachtige sfeer, er is contact tussen fotograaf en patiënt, zonder oordeel.

Informatie: www.beautifuldistress.com