



Veertig dozen vol leven



'Coef. De weg van de waanzin' is het levensverhaal van Rein Hanniks moeder Coef. Opgegroeid in Indië, komt zij als tiener tijdens de Tweede Wereldoorlog in een jappenkamp terecht. Na de oorlog verhuist ze naar Nederland, waar ze uiteindelijk trouwt met Reins vader. Ze krijgen drie kinderen en samen runnen ze een huisartsenpraktijk in Rotterdam; hij als huisarts, zij als zijn assistente.

Coef blijkt niet in staat tot een burgerlijk leven: kinderen opvoeden, patiënten opvangen, het huishouden doen, het is allemaal niet aan haar besteed. Ze hunkert naar het Indië van haar jeugd, maar heeft ook een kampsyndroom. Na een eerste zelfmoordpoging wordt ze opgenomen in de Jelgersmakliniek waar ze LSD-therapie krijgt van de roemruchte professor Bastiaans. Vanaf dat moment zakt ze steeds dieper weg in de psychiatrie en krijgen manieën en paranoia de overhand.

Gedurende haar leven houdt Coef minutieus alle gebeurtenissen bij. In het jappenkamp al maakt ze tekeningen en houdt ze een dagboek bij. Maar ook van de LSD-sessies op band maakt ze transcripties. Zo kan het dat haar zoon Rein na haar dood veertig dozen vol biografisch materiaal van haar erft. Het vormt de basis voor zijn reconstructie van haar leven. Door het boek op te splitsen in drie delen, geeft hij de ruimte aan Coefs levensverhaal, haar therapieën, maar ook aan zijn eigen frustraties over het leven met een psychisch zieke moeder. Dat is niet alleen respectvol, maar geeft ook een goed beeld hoe beide partijen Coefs ziekte hebben ervaren.

Merel van den Meerendonk

Coef De weg van de waanzin - Rein Hannik. Uitgeverij IJzer. ISBN 978 90 8684 140 0. Prijs: € 19,95.