



## Een moeder die anders is

Emma krijgt op haar zestigste de diagnose manisch-depressief. Een aantal jaren later overlijdt ze. Schlikker wil haar moeder beter begrijpen en begint een zoektocht naar Emma's leven. Ze ontdekt dat Emma's moeder ook leed aan manisch-depressiviteit en dat de familie daaronder gebukt ging. En dat Emma op jonge leeftijd haar broertje met wie ze een hechte band had, verloor. Schlikker zelf heeft een heerlijke jeugd met een moeder die 'anders' is. Met een matras van de trap sjezen was geen probleem. En als de kleine Roos wilde kleien, gaf haar moeder haar een pak Becel. Gek, maar leuk! Maar moeder Emma sluit zich ook vaak af voor haar gezin. Is dagenlang onbereikbaar, depressief. Ze heeft moeite met het 'echte leven'. Op latere leeftijd worden haar stemingswisselingen heviger en frequenter, totdat een psychiatrisch traject onafwendbaar is.

Moeder van Glas is een liefdevol portret van een moeder die, dwars door haar beperkingen, deed wat ze kon voor haar dochter. De ups en downs van het leven met een manisch-depressieve moeder worden op een eerlijke manier geschetst.

Merel van den Meerendonk

**Moeder van glas** - Roos Schlikker. Uitgeverij Pluim. ISBN 978 94 929 2808 5. Prijs: € 21,99.