



## Goed terechtgekomen

De kleine Samuel brengt de eerste jaren van zijn leven door in India. Zijn ouders zijn volgelingen van Bhagwan. Als die in 1990 overlijdt valt ook het gezin uiteen. Samuels moeder wordt met de diagnose schizofrenie opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ook wordt ze uit de ouderlijke macht gezet. Samuels vader kan ook niet voor hem zorgen. Hij raakt verslaafd, wordt opgepakt voor drugsmokkel en belandt in de gevangenis.

Vanaf dat moment wordt Samuel opgevoed in het pleeggezin van zijn oom Hans. Dat is een omslag van jewelste: met strikte regels en het gevoel dat er extra op hem wordt gelet. Het leidt er uiteindelijk wel toe dat hij alsnog een succesvol leven als advocaat tegemoet gaat. Ondertussen blijft de zorg voor zijn ouders op Samuel drukken.

Prins van Liefde is het ongelooflijke verhaal van Samuels krankzinnige leven. Opgroeien met een psychiatrisch zieke moeder en een aan heroïne en prostituees verslaafde vader die allebei niet in staat zijn om een kind op te voeden. Het is een wonder dat Samuel zo goed terecht komt. Voor alle KOPP-kinderen een verhaal om inspiratie en troost uit te putten. En het leest nog lekker weg ook.

Merel van den Meerendonk

**Prins van Liefde** - Samuel Vermeulen. Lebowski Publishers Amsterdam. ISBN 9789048846443. Prijs: € 21,99.