



Moederschap houdt haar overeind

May-May Meijer (Delft, 1972) was tien jaar werkzaam op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze hield van onderzoek doen en les geven en werkte hard om hoogleraar te worden totdat ze last kreeg van psychosen. 'Hier ben ik' is een vervolg op Meijers vorige boek 'Missie Wereldvrede'.

Ze beschrijft openhartig hoe ze opnieuw in de greep raakt van een psychose. Op boeiende wijze verwoordt ze de chaotische gedachten die haar in hun greep houden: de controle van de AIVD en haar overtuiging dat ze een missie moet volbrengen. De wijze waarop zij haar psychotische gedachten neerzet is pijnlijk eerlijk. Het schetst een schrijnend beeld van een wanhopige moeder die zich staande probeert te houden in een ingrijpende situatie. Regelmatig hoort zij de stem van haar zoontje tussen de flarden van de psychose door. Het is ontroerend om te zien dat juist haar moederschap haar vaak overeind houdt. Maar ook haar ontmoeting met God, die zij beschrijft in haar vorige boek, geeft haar veel houvast. Zij voelt zich daardoor geliefd en dit wil zij delen met anderen. Zo ontstaat haar missie voor wereldvrede en haar wens om een wereld te creëren 'waarin alle kinderen kunnen spelen'.

Sandra van der Walle

Hier ben ik - May-May Meijer. Uitgeverij Paris Books. ISBN 9789493191242. Prijs: € 15,-.