

Zoeken naar houvast

Lise heeft in de afgelopen acht jaar negen psychoses doorgemaakt. Ze probeert haar leven zo goed mogelijk te leven met haar man en kinderen. Maar als hun kat Zoë ziek wordt en sterft, valt ze opnieuw ten prooi aan de verstikkende greep van een psychose.

'Het monster van psychose' is deels gebaseerd op de werkelijkheid: de vrouw van schrijver Roelof Ham is zelf psychosegevoelig. In het boek vertelt hij eerlijk en open over de psychoses van zijn vrouw en de invloed daarvan op het gezin. Het geeft pijnlijk weer hoe doodvermoeiend psychosegevoeligheid is: telkens weer vechten ze tegen de wanen en de angst om de realiteit te verliezen. En tegelijkertijd is er ook de zoektocht naar houvast en zingeving.

Samen met haar man vecht Lise zich door deze zware periode heen. Hierbij vindt ze veel steun in haar geloof. Hoe groot haar lijden ook is, ze ervaart iedere keer de kracht van geloof, hoop en liefde.

Sandra van de Walle

Het monster van psychose - Roelof Ham. Triple Boeken. ISBN 9789083229140. Prijs: € 17,95.

